

# Prinsenlaan stond bekend als het 'geboortelaantje'

12-11-'91

**MAARTENSDIJK**  
Opnieuw besteden Hans .  
Stevens en Koos Kolen-  
brander aandacht aan  
een specifiek stukje van  
de gemeente. Ditmaal is  
Nieuwe Wetering en om-  
geving aan de beurt.

De naam van de buurtschap De  
'Nieuwe' Wetering staat in te-  
genstelling tot hetgeen wij willen  
beschrijven, namelijk het 'oude',  
hoe het vroeger was. In ons  
stukje van 16 juli vertelden we,  
dat de trein vroeger in De  
'Nieuwe Wetering stopte. Foto's  
van het oude stationnetje waren  
niet te vinden, maar wel een  
oud-inwoner met een bijna foto-  
grafisch geheugen.

Hij vertelde dat het station in  
1928 is opgeheven. Het had twee

perrons. Eén richting Maartens-  
dijk-Hollandsche Rading en één  
richting Groenekan-Utrecht. Het  
spoorwachtershuis stond vlak  
langs de spoorbaan. Het had  
een schuin overhangende kap,  
waaronder de wachtende  
passagiers konden schuilen. Me-  
vrouw Doppenberg heeft als  
laatste medewerkster tot de op-  
heffing van het station kaartjes  
verkocht. Andere mensen die in  
De Nieuwe Wetering bij het  
spoor werkten waren Rijkssen,  
Gras en Aalt Woudenberg.

Bij het station hoorde een op-  
slagloods waarin bij slecht weer  
de baanwerkers zaten te kaarten.  
In de loods stond een lorry,  
waarop men zich pompend over  
de rails kon verplaatsen.

Dicht bij het afgebroken sta-  
tionnetje staat aan de Nieuwe  
Weteringseweg 26 de uit 1700  
stammende boerderij De Babel.  
Langs deze boerderij liep in de  
twintiger jaren een pad richting  
Groenekan, de Babelsteeg. De  
steeg liep tot de huidige Linden-  
laan in Groenekan. Het tegen-  
woordige fietspad, dat uitkomt  
bij de 'zwarte vijver' in het nar-  
cissenbos Voordaan werd in die  
tijd de 'Oostlaan Voordaan' ge-  
noemd. In de dertiger jaren lie-  
pen de kinderen uit De Nieuwe  
Wetering gezamenlijk over de  
smalle grintweg en via het Ley-  
ense bos naar school in De Bilt.

Na die tijd is er in de Nieuwe  
Wetering veel veranderd. De  
vertrouwde beelden van de  
lathyruskwekerij van Willem  
Klomp of de bessenkwekerij van  
Ab

Nokkert zijn er niet meer. De  
Prinsenlaan, richting Maartens-  
dijk, is er nog wel. De Prinsenlaan  
behoorde bij het landgoed  
Beukenburg. Anton Spelt, de boer  
die aan de Maartensdijkse kant van  
de Prinsenlaan woonde, beheerde  
een tolboom. Sommige ouderen  
herinneren zich de Prinsenlaan als  
'het geboortelaantje'. Tijdens een  
op handen zijnde bevalling kwam  
de dokter uit Maartensdijk in een  
tentwagentje via de Prinsenlaan  
aangesnel.

## Knorse

Links achteraan op de Nieuwe  
Weteringseweg, waar later het  
defensie terrein is gekomen, liep  
de Kloostersteeg. Deze kwam in  
Maartensdijk op de huidige  
Bantamlaan uit. Langs de oude  
Kloostersteeg bevond zich het  
'armenviertel'. Burgers konden  
hier hun geiten, koeien of andere  
dieren laten grazen en groente  
verbouwen. Aan de andere zijde  
van de Kloostersteeg lag driest-  
land. Driestland is arme grond,  
begroeid met biezen en heide.

Dit driestland werd door de  
gemeente aangekocht en heeft  
jarenlang gefungeerd als stort-  
plaats voor vuilnis en opslag-  
plaats van strooizand. Langs de  
laatste zijweg rechts van de  
Nieuwe Weteringseweg, het pad  
naar De Leyen, lag het 'verloren  
kerkhof'. Dit kerkhof was be-  
doeld om overledenen uit de ge-  
meente zonder vaste woon- of  
verblijfplaats te begraven.